

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ Α.Π. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
κ. ΗΣΑΪΑ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ»
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΤΣΕΡΟΥ

Είναι με πολλή χαρά και συγκίνηση που παρευρίσκομαι στην αποψινή και όμορφη αυτή εκδήλωση. Και εκείνο που χαροποιεί και συγκινεί ιδιαίτερα απόψε, δεν είναι τόσο το τυπικό περιεχόμενο του προγράμματος, όσο το γεγονός ότι η εκδήλωση αυτή συνέχεται και αποπνέει το άρωμα της αγάπης του ανθρώπου προς το συνάνθρωπό του.

Πρόθεσή μου, με το χαιρετισμό μου αυτό, είναι, όχι να παρουσιάσω απλά τον κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι αρκετά γνωστός σε σας, παρά σε μένα, αλλά να εξάρω και να διερμηνεύσω τα έργα της ευποιίας και του πολιτισμού, τα οποία ο ίδιος έταξε ως σκοπό της ζωής του.

Δυστυχώς, πολλές φορές οι άνθρωποι εγκλωβιζόμαστε και περιοριζόμαστε μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια του δικού μας κύκλου και των δικών μας αναγκών και ενδιαφερόντων. Νοιαζόμαστε, για να το πω πιο απλά, για τον εαυτό μας και τους δικούς μας. Και αυτό δεν αποτελεί, μέχρι σε ένα σημείο, ατόπημα, αφού οι απαιτήσεις της ζωής αυτό υπαγορεύουν. Αστοχία, όμως, και θα τολμούσα να έλεγα αμάρτημα, συνιστά η παραμονή και η εμμονή μας μόνο σ' αυτά τα πλαίσια ζωής.

Κάποτε ο Χριστός, βλέποντας τους ανθρώπους να καταθέτουν τον οβολό τους στο «γαζοφυλάκιο» (Μάρκ. ιβ' 41-44), το ταμείο των φτωχών, επέστησε την προσοχή όλων στη μηδαμινή προσφορά μιας χήρας, η οποία κατέθεσε δίδραχμο από το υστέρημά της, θέλοντας να δείξει ο Χριστός και να διδάξει όλους μας ότι μπορούμε να γίνουμε βοηθοί και φίλοι των συνανθρώπων μας, έστω κι αν δεν έχουμε τη δυνατότητα.

Ασφαλώς, ο Θεός δεν απορρίπτει αλλά επαινεί και εκείνο, ο οποίος με ιλαρότητα, δηλαδή με αρχοντιά και καλή διάθεση, προσφέρει και από το πλεόνασμά του για το συνάνθρωπό του.

Κι ας μη νομίσει κάποιος ότι η φιλανθρωπία εξαντλείται μόνο σε πράξεις ελεημοσύνης. Το εύρος της φιλανθρωπίας κινείται σε πολλές παραμέτρους. Κι ακριβώς αυτό το πνεύμα και το πλαίσιο της αγάπης προς τον άνθρωπο εκφράζεται και απόψε με την εκδήλωση αυτή.

Ο ευγενής γόνος της κοινότητάς σας κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου, παρά το γεγονός ότι ευρίσκεται στο εξωτερικό, εντούτοις αισθάνεται έντονα την ανάγκη να δραστηριοποιηθεί και να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, προπάντων, και την κοινότητά του. Και στο παρελθόν έχει συνδράμει ουσιαστικά και βοήθησε στη συντήρηση του ναού και στις επισκευές του, συμπαραστάθηκε στη λειτουργία του Σχολείου και σε ανάγκες τις κοινότητάς σας. Και απόψε είμαστε όλοι κοινωνοί ενός έμπρακτου πολιτιστικού και μορφωτικού έργου, αυτού των εγκαινίων του υπαίθριου αμφιθεάτρου και, ασφαλώς, προγευόμαστε και τη λειτουργία της αίθουσας, γεγονότα, τα οποία θα καλλιεργήσουν τις συνειδήσεις των παιδιών μας αλλά και όλων μας και θα μορφώσουν την παράδοση και τις ρίζες μας στη ζωή μας.

Προσωπικά συγχαίρω τον κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου για τα έργα, τα οποία συλλαμβάνει και πραγματοποιεί. Και ως Επίσκοπος της περιφέρειας, στην οποία ανήκει και η κοινότητα Μιτσερού, τον ευχαριστώ θερμά και εύχομαι στον ίδιο, να τον έχει καλά ο Θεός, ώστε να πραγματοποιήσει μεγαλύτερες ανθρωπιστικές και πολιτισμικές επιδόσεις στο μέλλον. Τέλος καλώ όλους μας να πάρουμε διδάγματα από το παράδειγμά του και να αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα έργα της αγάπης του.